



## Sneeuwklokjesdagen op Texel

zaterdag 24 en dinsdag 27 februari, donderdag 1 en zaterdag 3 maart 2018

Wij nodigen u graag uit de lente in te luiden met een sneeuwklokjestocht over Texel. Texel is een echt sneeuwklokjeseiland. De sneeuwklokjes worden op velden gekweekt en staan overal verwilderd in bossen en bermen

De dag ziet er als volgt uit:

- Voor deelnemers die niet op Texel zijn: neem de boot 9.30 vanuit Den Helder. Vervoer is per eigen auto of u kunt carpoolen.
- Om 9.50 uur ontvangen wij u met koffie/thee bij een prachtige stinzentuin in een duinbos nabij de veerhaven
- Vervolgens bezoeken we een kweker van sneeuwklokjes die veel meer soorten heeft dan alleen het gewone sneeuwklokje de *Galanthus nivalis* (ook verkoop van bijzondere soorten).
- Tijdens de lunch wordt er over de historie van de Texelse sneeuwklokjes verteld.
- Aansluitend bezoeken we het bos 'De Dennen', waar wij tussen de talrijke sneeuwklokjes een wandeling gaan maken.
- We sluiten de dag af met een bezoek aan de sneeuwklokjescollectie van Nieteke en een uitgebreide High Tea bij haar thuis. Ook is daar een hoekje ingericht voor verkoop van leuke sneeuwklokspulletjes.
- U kunt met de boot van 17.00 uur vanaf het eiland weer naar huis.

Wij hebben er echt zin in. Per dag is er plaats voor 30 personen. De deelnameprijs voor deze geheel verzorgde dag is € 45,-. Wie zich aanmeldt voor een van deze dagen ontvangt begin februari het volledige programma. Wacht niet te lang, want vol is vol.

Hartelijke groeten,

Nieteke Roeper en Gerda Bloem

Aanmelden via mailadres: [gerda.bloem@planet.nl](mailto:gerda.bloem@planet.nl)